

ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΑ

Στίχοι: Γιάννης Μιχαηλίδης

Μουσική: Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης



Όταν ανοίγω αυτήν την πόρτα που κρατώ κλειστή



μυρίζω ακόμα την μπογιά απ' τους τοίχους



και ζωντανεύουν οι αναμνήσεις σαν κοιτάζω εκεί



φωτογραφίες κρεμασμένες ή στίχους



φωτογραφίες κρεμασμένες...



Σα σκοτεινιάζει, ανάβω πάλι εκείνο το φως



όλα υπάρχουν όπως τότε, πριν φύγεις



Εσύ, που μου 'μαθες να τρέχω, να γελάω σαν παιδί



γιατί δε μου 'πες πώς να ζω όταν λείπεις;



Γιατί δε μου 'πες πώς να ζω...



Δες πόσο άλλαξα, δες



είναι οι μέρες σιωπές



σαν σελίδες λευκές



πόσο άλλαξες..



Θυμάμαι να μου λες



μη φοβηθείς τον καιρό



θα είμαι δίπλα σου εγώ



θα είμαι δίπλα σου εγώ



Πόσο άλλαξα δες



πόσο άλλαξα..

Θυμάμαι ακόμα στον αέρα τα λυτά της μαλλιά
μην τα μπερδέψει ο νοτιάς τα κρατούσε
πάνω σε βράχο είχε καθίσει να κοιτά μακριά
"είναι ωραία στ' ανοιχτά"

Refrain

Κι εγώ χειμώνες καλοκαίρια μένω μόνος εδώ
να τραγουδάω ότι δήθεν υπάρχουν

κι ότι μια μέρα θα γευτώ το παραμύθι αυτό
που λέει κάποτε κοντά μου θα 'ρθεις...

Refrain

Solo